

# Formandens beretning for Lykkeskær Bedehus 2023

## Fra krise til sejr

Når jeg ser tilbage på 2023, fyldes jeg som formand både af taknemlighed og ærefrygt for Gud og for hans urokkelige trofasthed. Ved årets begyndelse stod vi overfor så mange udfordringer og forhindringer i forhold til bedehusets fremtid, at vi som bestyrelse frygtede, at 2023 ville blive året, hvor stedet måtte lukke. Vi havde voksende udgifter, uden at indtægterne voksede. Hvis ikke Gud greb ind, ville vi gå i betalingsstandsning i løbet af 2023. Vi havde et tag, som trængte til at blive skiftet, men vi anede ikke, hvordan vi skulle finde pengene til det. Vi havde et behov for flere medarbejdere på stedet, men selv om vi havde bedt og søgt efter flere hjælpere i årevis, var vi ikke i stand til at ændre dette. Ja, selv vores lederpar, Niels og Merci, havde stået så alene i flere år, at de totalt havde mistet troen på stedets fremtid.

## Guds løsning var bøn

Men så ledte Gud os (som bestyrelse) til at bede sammen online hver dag i ugen, mandag til fredag. Og han inspirerede den online forbønsgruppe, som allerede bad for stedet hver torsdag, til også at bede sammen hver mandag. På grund af disse bønner ... og mange andre bønner blev 2023 et helt andet år end det ville have været uden Guds hjælp.

2023 blev året, hvor Gud på forunderlig vis sendte et skønt ægtepar til stedet for at hjælpe og støtte Niels og Merci. Derudover sagde Henrik Østergaard ja til at blive en fast medarbejder ved vores stævner.

2023 blev også året, hvor vi som bedehus virkelig fandt ind til, hvad Gud ville med os, så vi blev skærpet på, hvad Guds visioner og planer for bedehuset fremover er.

2023 blev også året, hvor første halvdel af taget blev lavet (takket være mange trofaste givere), og vi forventer at anden og sidste del vil blive lavet inden udgangen af 2024.

Og der kunne også nævnes MANGE andre ting, som Gud har gjort.

## Håb for fremtiden

Derfor ser vi nu den kommende tid i møde med håb og store forventninger til, hvad Gud vil gøre gennem Lykkeskær Bedehus. Vi oplever en voksende gruppe forbedere, som ser Lykkeskær Bedehus som deres hjem og som deres åndelige familie. Og vi oplever også, at Gud kalder os til at gå dybere med hinanden. Fx er temaet om SUNDHED blevet en uadskillelig del af vores sted, så vi nu opfatter det som en del af vores fundament. Vi vil kendes som et sted, der er sundt, og med tiden vil vi bygge et sted, hvor landets kirker kommer til at forvente sundhed og modenhed, når de kommer i kontakt med folk, som har været forbundet med bedehuset i længere tid.

## Mål og drømme for fremtiden

Idet vi oplever, at flere og flere mennesker deltager i vores stævner, skaber det en situation, hvor vi har brug for at finde flere overnatningsmuligheder for vores deltagere. Det er blevet et af vores primære mål for fremtiden. Om det skal komme i form af træhytter, eller regulære bygninger, eller en helt anden løsning, ved vi ikke, men der bliver under alle omstændigheder brug for, at vi får løftet stedets økonomi, så vi igen kan se muligheder og kan drømme. En konkret drøm, som vi går efter at gennemføre, så snart vi er blevet færdig med tagprojektet, er at bygge et lydstudie på balkonen i hallen. Det vil skabe en situation, hvor den flod af velsignelse, som strømmer fra stedet og ud til landet, ikke bare sker igennem undervisning og inspiration (primært igennem vores web TV). Der vil også blive mulighed at sprede velsignelser igennem lovsange og igennem diverse podcast udsendelser.

## Lidt praktiske tal

Selv om der er mange positive ting, som vi kan fremhæve, er vi også nødt til at være realistiske i forhold til stedets økonomi. For 5 år siden havde vi nogle hundred tusind kroner stående på bedehusets konto, men flere år med voksende udgifter – uden en tilsvarende stigning i vores indtægter, har opspist de fleste af disse penge. Dette gør os sårbare, hvis der pludselig skulle komme nogle store, men nødvendige udgifter, hvilket hurtigt kan ske i et gammelt bedehus som vores. Af de 764 tusind kroner, som vi fik ind i gaver og andre indtægter i 2023, var de 200 tusind kr. til taget. Derudover har vi næsten en kvart million i udgifter til afdrag og renter. Alt i alt betyder dette, at der kun er lidt over 300 tusind kr. til resten af vores udgifter, hvor vi bl.a. betaler over 45 tusind på regnskabet. Vi har heldigvis et dagligt lederpar i Niels og Merci, som er fantastiske til at spare og til at få meget ud af pengene, men vi har brug for et løft i vores indtægter, hvis vi vil se stedet vokse og blomstre.

## Der er så meget at sige tak for

Alt i alt er det dog fortsat taknemlighed, som fylder mest i mit hjerte, når jeg tænker på bedehuset. Jeg er så taknemlig, for den bestyrelse, som Gud har givet til dette bedehus. Vi er meget forskellige, men er alligevel tæt forbundet og vi brænder alle sammen for at se bedehuset blomstre. Det er også let at mærke, at vi virkelig holder af hinanden og værdsætter hinandens gaver.

Jeg er også så taknemlig for de medarbejdere, som vi har på stedet. Uden dem ville vi slet ikke gennemføre de stævner og retræter, som vi kører. Tak til Theo og Henrik for god lyd, video mv. Tak til Maria og Thomas (og mange skiftende hjælpere fra vores bagland) for praktisk hjælp i både køkkenet og på resten af bedehuset. Tak til Niels og Merci for deres trofaste tjeneste og lederskab i det daglige på stedet.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne gentage min tak til vores trofaste bagland. Det er jer, som gør det muligt for os at drive stedet videre igennem jeres bønner, jeres praktiske hjælp og jeres vedvarende støtte.

Peter Tinggaard